

## **Stadsarchief Oss**

### **A064 Kast 2.5.4**

#### **Frater Helenus**

De map bevat een kopie van het dagboek van frater Helenus. Hij was een frater en onderwijzer in Oss in de oorlog. Hij beschrijft in zijn dagboek heel precies van dag tot dag de gebeurtenissen in Oss op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Voor Oss kwam de bevrijding in september 1944.

Zijn dagboek loopt van vrijdag 15 september 1944 tot en met zaterdag 25 november 1944.

Als bijlage een overzicht van de “gebeurtenissen in het Osse huis gedurende de bezettingstijd en de bevrijding in het jaar 1944”.

Op de site van het Stadsarchief staat onder het kopje Osse Historie / bevrijdingsdagboeken een stukje over frater Helenus.